

Folkeskolen. Lad os fremhæve de gode historier

Morten Skovlund,
medlem af
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle

Jeg forsøgte hele sidste uge at kæmpe mig igennem TV2 Nyhederne - Skammelsens såkaldte fokus på folkeskolens tilstand.



Og det har været en kamp, for mere ensidig vinkling er sjældent set.

Jeg anerkender, at folkeskolen har sine udfordringer, og jeg anerkender, at vil man finde problemstillinger og udfordringer for selv samme, så findes de helt sikkert let.

Men at man fra et så stort og i manges øjne lødigt medie som TV2 vælger at vinkel så ensidigt negativt, er mig en uløselig gåde. På intet tidspunkt har jeg hørt noget om alt det gode, som vores fælles folkeskole i den grad også kan.

På rad og række står så-

"Jeg ved, at der overalt i landet er lærere og ledere, der hver dag kæmper for at skabe god, interessant og nærværende undervisning og dannelse."

MORTEN SKOVLUND

kaldte eksperter, værdikrigeriske politikere og selvudråbte meningsdannere og kræver, at skolen, skoleledelsen og særligt lærerne sætter sig i respekt og skaber respekt. At disciplinen gendføres.

Hvordan i himlens navn skulle det kunne lade sig gøre, når vi som omgivende samfund hele tiden underminerer og helt ukritisk nedtaler folkeskolen, ledelserne og lærerne?

Når vi gør det, kan vi da på ingen som helst måde forvente, at forældre eller elever møder skolen med re-

spekt og parathed. Hvorfor skulle de det? Det ville da også kræve meget af mig at skulle møde noget så uselt som den danske folkeskole med glæde og positive tanker med det billede, der tegnes.

Vi kan med lethed skabe ydre styring af eleverne. DF og Venstre har sikkert gode og sympatiske bud, der kun går lidt på kompromis med gældende konventioner.

Men ydre styring er ikke lig med indre styring, kontrol, motivation og selvrejsning hos eleverne.

Derfor kan ydre styring

lettest sammenlignes med at tisse i bukserne for at holde varmen.

Jeg ved, at der overalt i landet er lærere og ledere, der hver dag kæmper for at skabe god, interessant og nærværende undervisning og dannelse. Og det lykkes faktisk. Jeg ved, at de med værdig myndighed rent faktisk lykkes med at skabe hele, dannede og uddannede, unge samfundsborgere.

Jeg ved det, for jeg ser det og glædes over det hver eneste dag!

Så lad os da for en gangs skyld gøre noget nyt og i 200 års fødselsdagsgave til den danske folkeskole prøve i det kommende år at tale skolen, eleverne og lærerne op. Lad os bakke hinanden op og fremhæve de gode historier. Måske det faktisk var løsningen!

Og skulle TV2, Skammelsen eller den såkaldte "professor i pædagogik", Egelund, nu gå rundt og ikke kunne finde eksempler på god skole, viser jeg dem gerne adskillige af mine yndlingssteder. De er faktisk ikke hemmelige.