

“Pas på klassekammeraternes forældre i trafikken”

DEBAT

Af Morten Skovlund, Steldeparken
26, 7100 Vejle



I august måned, når skolerne starter efter sommerferien, kører den traditionelle kampagne “Pas på de små i trafikken”. Formålet er at minde alle os voksne om, at der er trafikanter, der har behov for vores særlige opmærksomhed - særligt i nærheden af skoler og daginstitutioner.

Ret beset ved alle forældre det jo godt, idet vi helt naturligt er skrækslagne for, at der sker vores egne små poder noget, når de på egen hånd bevæger sig ud i trafikken! Derfor undrer det scenarie, der hver morgen udspiller sig ved Petersmindeskolen på Urhøj i Vejle, nærmere bestemt på Gemmavej, i særdeleshed også. Vejen er i og for sig en helt almindelig villavej, men er samtidig bagvejen til en af de store skoler i byen. Derudover ligger der også en daginstitution på samme vej overfor skolen.

Mange af skolens elever benytter Gemmavej som skolevej, hvad enten det er på gåben eller på cykel. Mange forældre, inklusive jeg selv, afleverer barn denne ad vej. Trafikken er derfor ret massiv, særligt om morgenen. Forholdene for at holde og sætte sit barn af er i og for sig gode, da et såkaldt “kiss and drive” gør det muligt at holde ind med bilen og hurtig

og effektivt sætte sit barn af. Der er gode parkeringsforhold, hvis man har behov for at gå med sit barn ind, og vel at mærke hvis man som forældre orker at gå lidt længere.

Det er her, problemet opstår. I og omkring skolen og daginstitutionen er det nemlig forbudt at standse og parkere sin bil i den ene side af vejen, i tidsrummet 7-9 og 14-16. Det er der desværre rigtig mange forældre, der ud fra deres egne små behov ser højt og flot på. De orker ikke at bevæge sig 100 meter ekstra fra de regulerede p-pladser, og smider i stedet bilen ude på vejen lige foran daginstitution og skole. Det er ikke uset, at der således holder 4-5 biler på række. Når det sker, er de børn der kommer på cykel tvunget til at trække ud midt på vejen for at passere. Og i det afleverings- og afhentningskaos der stort set altid er, giver dette nogle særdeles farlige situationer, hvor børnene ikke kan følge de færdselsreg-

ler og gode trafikvaner, vi som voksne kæmper for at indpode dem. Børn på cykel tvinges ud midt på vejen grundet “chikanerne” fra de ulovligt parkerede biler i siden af vejen. Helt galt går det, når de ansvarfulde voksne er kommet for sent ud af døren, og de således har parkeret tålmodigheden derhjemme.

Hvad der længe har været en simpel tiltagende irritation for mig, blev forleden til en egentlig indignation over, hvorledes forældre kan sætte egne behov højere end børns sikkerhed. Efter at have sat barn af i “kiss and drive” kører jeg således ud på Gemmavej igen. I siden af vejen står en pige med cykel, der ikke kan komme længere, da der holder biler parkeret i siden - hvor de naturligvis ikke må holde! Pigen har to muligheder, nemlig at passere uden om bilerne og dermed ud midt på den trafikerede vej, eller trække over Gemmavej til fortorvet. Hun vælger det sidste, men synes meget forståelige noget usikker ved at skulle krydse vejen. Jeg holder tilbage, da der ikke kommer trafik modsat fra.

Bag mig holder en bil, der allerede ved min standsning virker småirriteret. Pigen tøver, men efter at have fået øjenkontakt med mig, beslutter hun sig og begynder at trække ud foran min bil. Pludselig opdager jeg, at bilen bagved mig blænder op med lyset et par gange

og kraftigt gestikulerende sætter i gang og overhaler uden om! Heldigvis er pigen kun midtvejs for min bil, og således i sikkerhed og undgår at blive ramt af en egoistisk forælder, der, sikkert under tidspres, allerede har bragt sit eget unikum i sikkerhed!

Indrømmet - jeg var og er rystet over, hvordan voksne mennesker kan være så ligeglade med andre menneskers dyrebareste ejendom - deres børn.

Og fuldstændig beskæmmende blev det en eftermiddag, da jeg samme sted skulle hente barn. Vejle Kommune er



Jeg var og er rystet over, hvordan voksne mennesker kan være så ligeglade med andre menneskers dyrebareste ejendom - deres børn...

Morten Skovlund

helt sikkert opmærksomme på problemstillingen, og tak for det, og havde således sendt en medarbejder fra Teknisk Forvaltning op til Gemmavej, i det tidsrum hvor der bliver afhentet børn fra skole og børnehaven. Her holder der en bil parkeret ude på vejen, hvor parkering som bekendt ikke er tilladt. Da en far kommer ud til sin bil efter afhentning, henvender den pågældende medarbejder sig til faderen og venligt men bestemt gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere, som han har gjort.

Dette udløser en længere diskussion fra faderens side om det rimelige i, at han, hvis han fulgte reglerne, skulle bevæge sig unødigt 100 meter mere. Han får gjort tydeligt opmærksom på, hvor latterligt han da i øvrigt mente det var, at medarbejderen fra Teknisk Forvaltning overhovedet gad spille sin tid på at håndhæve reglerne. Hovedrystende og grinende sætter faderen sig ind i sin bil og kører.

Næste års sikker i trafikken kampagne burde nok snarere hedde “Pas på klassekammeraternes forældre i trafikken” og udvides til at vare hele året. Og hvis ikke dette skulle hjælpe, vil periodevis bøderegn nok i det mindste skabe en form for eftertanke hos de fleste, om ikke andet på egen egoistisk interesse - privatøkonomi. Håbet om sikker skolevej er stadig til stede.